



MARONITE
ARCHBISHOPRIC
OF CYPRUS



The Theological Centre Saint Ephrem invites you to the lecture

THE LITURGICAL YEAR SANCTIFICATION OF TIME AND MAN

NICOSIA

Tuesday 19 November 2013, 6.00 p.m. – 9.00 p.m.
Maronite Archbishopric of Cyprus

LIMASSOL

Wednesday 20 November 2013, 6.00 p.m. - 9.00 p.m.
Saint Charbel Church

Lecturer :

His Excellency the Maronite Archbishop of Cyprus

Youssef Soueif

The Liturgical Year is the period of joy; it's the celebration of Jesus Christ's salvation, as well as the commemoration of the Virgin Mary, the Apostles, the Saints, all martyrs and confessors. Throughout the liturgical period, the Church of God, rich in its diversity and unity of faith, lives with Jesus Christ the mystery of His nativity, walks with Him in His life's paths to reach His death and resurrection. The Church which is living by the grace of the Holy Spirit received at Pentecost, is called every year to rediscover the richness of the salvation's steps, renewing its Liturgical Year. The Maronite calendar comes from the Syro Antiochian tradition source of many other traditions in Christianity.



MARONITE
ARCHBISHOPRIC
OF CYPRUS

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ **ΑΓΙΟΣ
ΕΦΡΑΙΜ**

Το Θεολογικό Κέντρο Άγιος Εφραίμ σας προσκαλεί στη διάλεξη

ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΓΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013, 6.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ.
Αρχιεπισκοπή Μαρωνιτών Κύπρου

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, 6.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ.
Αίθουσα Εκκλησίας Αγίου Σιάρπελ

Ομιλητής :

Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου

κ.κ. Ιωσήφ Σουέηφ

Το Λειτουργικό Έτος είναι η περίοδος χαράς. Είναι ο εορτασμός της Σωτηρίας του Ιησού Χριστού, καθώς και η ανάμνηση της Αειπαρθένου Μαρίας, των Αποστόλων, των Αγίων, όλων των Μαρτύρων και Ομολογητών. Καθ' όλη τη λειτουργική περίοδο, η Εκκλησία του Θεού, πλούσια στη διαφορετικότητα και την ενότητα της πίστεως, ζει με τον Ιησού Χριστό το μυστήριο της Γέννησής Του, πορεύεται μαζί Του στα μονοπάτια της ζωής Του για να φτάσει στο Θάνατο και την Ανάστασή Του. Η Εκκλησία που ζει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που έλαβε την Πεντηκοστή, καλείται κάθε χρόνο να ξαναβρεί τον πλούτο των βημάτων της Σωτηρίας, ανανεώνοντας το Λειτουργικό της Έτος. Το ημερολόγιο του Λειτουργικού Έτους των Μαρωνιτών προέρχεται από τη Σύρο Μαρωνιτική παράδοση της Αντιοχείας, πηγή πολλών άλλων παραδόσεων στον Χριστιανισμό.