



SJS 01 / 2024

**Δελτίο Τύπου**  
**του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Μαρωνιτών Κύπρου**  
**κ. Σελίμ Σφείρ**  
**για τον διορισμό του**  
**Πατέρα Bruno Varriano ως**  
**Επισκόπου της Λατινικής Εκκλησίας Κύπρου.**

«Έτσι θα είναι κι ο λόγος μου που βγαίνει απ' το στόμα μου· πίσω δεν θα επιστρέψει σ' εμένα αδειανός, χωρίς το θέλημά μου να εκτελέσει, χωρίς να εκπληρώσει την αποστολή που του ανέθεσα.» Ησαΐας 55:11

Προς τους αγαπημένους μας αδελφούς, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας την είδηση του διορισμού από τον Αγιότατο Πάπα Φραγκίσκο του πατέρα Μπρούνο Βαρριάνο ως Επισκόπου του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ενώ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως Πατριαρχικός Βικάριος της Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο.

Χαιρόμαστε μαζί σας σήμερα, είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι ως αδέρφια, αλλά δεν εκπλαγόμαστε. Η χειροτονία σας δεν μας εκπλήσσει, διότι στην υπηρεσία σας ανάμεσά μας στη γη αυτού του νησιού, μας αντανακλάτε την εικόνα ενός επισκόπου, ενός στοργικού πατέρα και ενός ήσυχου διαχειριστή που αντιμετώπιζε όλα τα θέματα με ταπεινότητα και ηρεμία.

Σε όλες τις καταστάσεις και περιστάσεις, είχατε πάντα ένα χαμόγελο ειρήνης στο πρόσωπό σας και σκορπίζατε γύρω σας την ελπίδα της πίστης σας και ήσασταν παράδειγμα προς μίμηση.

Στεκόμαστε σήμερα δίπλα σας ως παιδιά του Παντογνώστη Θεού, ο οποίος καθοδηγεί το έργο των δούλων Του στον τομέα Του. Η σύμπτωση δεν καθορίζει τη ζωή μας και η τύχη δεν έχει θέση στο ταξίδι μας. Αντίθετα, είναι η εμπιστοσύνη σε Εκείνον στον οποίο έχουμε εναποθέσει την ελπίδα μας, και είναι Εκείνος που κατευθύνει και καθοδηγεί τα βήματά μας καθώς περπατάμε μαζί Του. Είναι Εκείνος που μας γνώριζε προτού σχηματιστούμε στη μήτρα της μητέρας μας και που μας έδωσε το προνόμιο να είμαστε υπηρέτες Του, όπως ακριβώς γνώριζε τον προφήτη του, Ιερεμία (Ιερεμίας 1:5). Είναι Αυτός που μας γεμίζει με το πνεύμα της σοφίας σύμφωνα με όσα έχει σχεδιάσει για εμάς στην υπηρεσία Του, όπως ακριβώς γέμισε τον Ιησού του Ναυή, τον γιο του Ναυή, όταν ο Μωυσής έβαλε επάνω του τα χέρια του και οι γιοι του Ισραήλ τον άκουσαν (Δευτερονόμιο 9:34). Εκείνος μας επέλεξε και εμείς δεν τον επιλέξαμε. Αυτός είναι που μας προσδιόρισε και μας διόρισε να εργαστούμε στο χωράφι Του και να θερίσουμε τους καρπούς Του (Ιωάννης 15:16).

Σήμερα, μοιραζόμαστε αυτή την ευθύνη μαζί σας. Κουβαλάμε τον σταυρό μαζί με χαρά και περπατάμε μαζί σας σε όλο το νησί, διαδίδοντας τον λόγο του Θεού στο καλό έδαφός Του, από τον νότο προς τον βορρά και από την ανατολή προς τη δύση. Στις πιο σκοτεινές και στις πιο φωτεινές στιγμές, θα μας βρείτε στο πλευρό σας, και γνωρίζουμε ότι ο λόγος του Θεού δεν επιστρέφει σε αυτόν άδειος. Διότι «Όποιος βγαίνει, και κλαίει, βαστάζοντας πολύτιμο σπόρο, αυτός, σίγουρα, θα επιστρέψει με αγαλλίαση, βαστάζοντας τα χειρόβολά του.» (Ψαλμός 126:6).

Εκφράζοντας τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τον Πατέρα μας, τον Αγιότατο Πάπα Φραγκίσκο, για την αγάπη και τη φροντίδα του, ο Μακαριότατος Πατριάρχης Καρδινάλιος Mar Bechara Boutros El Raii, Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, εγώ, και όλοι οι ιερείς και πιστοί της Αρχιεπισκοπής Μαρωνιτών Κύπρου, απευθύνουμε στην Μακαριότητα σας, τον Εκλαμπρότατο Καρδινάλιο Pizzaballa και στους επισκόπους των Αγίων Τόπων, καθώς και στους αδελφούς μας της Λατινικής Εκκλησίας και στους πιστούς μας της αγαπημένης μας νήσου Κύπρου, τα θερμά μας συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως επίσκοπος της Εκκλησίας, αδελφέ μου Bruno. Να ξέρεις ότι αυτό που μας ενώνει είναι η εμπιστοσύνη που βασίζεται στην ελπίδα στον Χριστό, η αγάπη που έζησε ως παράδειγμα και με την οποία μας αγάπησε και το μήνυμα που μας μετέδωσε με τη διακονία του σε συνεργασία και συνοδικότητα σε αυτό το ταξίδι προς τη Βασιλεία του Θεού.

Λευκωσία, 9 Ιανουαρίου 2024

† Σελίμ Σφέιρ

Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου